



# Bulletiner från Foteviken

Foteviken 2012-04-30



Så var det åter dags att fira Valborg på Fotevikens Museum. Det hela startade för flera år sedan när Sveriges Television ville sända en heltimmesprogram direkt från Vikingastaden. Björn Ranelid var en av gästerna och det kom en stor publik, närmare tusen personer.

Sedan har det fortsatt, om än i blygsammare skala. Förra årets Valborg firades i halv storm vilket inte kan sägas vara fallet i år. En underbar försommardag med 16 grader i solen och absolut vindstilla var en fröjd att stilla bedja om vilken också uppfylldes. Höllvikens vattenyta låg blank ända bort mot Skanörshället och ca 120-140 besökare hade hörsammat kallelsen fastän den endast gått ut via kommunens informationsfolder om vårevenemang.

Bålet tändes traditionsenligt klockan 16.00. Denna tidiga tändning är en medveten satsning av museet för att passa barnfamiljer med små barn. Klart att även småttingarna ska kunna vara med om något sånt här spännande som Valborgsbål. Och satsningen går hem. Bland publiken noterades ett stort antal småbarn.

Efter några inledningsord av Björn tog Sven över och berättade lite kort om tre tillfällen i historisk tid som bål

användes. Bålet tjänstgjorde som varningseld utmed de farliga kusterna under vikingatid och tidig medeltid. Bålet kunde också tjänstgöra som varning för sjöfarare för det hemska Falsterborev. Redan året 1223 byggdes här vid Kolabacken den första fyren i Skandinavien. Slutligen har vi bålet i den egenskap som vi firar Valborg på, en manifestation av att vintern har lämnat oss och sommaren är i antågande.

Bengt tände med säker hand bålet och snart flammade det ordentligt uppe vid Hola stenar, vår heliga plats – platsen för minnen och traditioner. Efteråt blev det bågskytteuppvisning och besökarna var nog mer än nöjda. Till detta bidrog kanske också det faktum att entrén till Vikingastaden dagen till ära var gratis och att det fanns en hel del vikingar på plats inne och utanför vikingahusen.

Bland besökarna märkes ett antal utländska familjer, bl.a. en från Belgien och en från Frankrike. De fann ceremonin med bältändning väldigt spännande och exotisk, väl värdigt vårt vackra land som de uttryckte det.

