



# Bulletiner från Foteviken

**Foteviken 2011-09-10**



Den 3-4 september 2011 återskapade Region Skåne de så kallade Skånedagarna. Denna årliga återkommande manifestation av Skåne som en region med spännande kultur, näringsliv och andra attraktioner har en lång tradition men har under några år inte kunnat genomföras. I år valde man Bosjöklöster mitt i Skåne som en samlingsplats för Skånedagarna. En av de stora attraktionerna var, förutom populära svenska musikartister, den vikingaby som Foteviken byggt upp och där projekt AmaProf var en väsentlig del. Det allmänna omdömet efter dessa två dagar var att just Vikingabyn med sina professionella museifolk såväl som volontärer varit det bästa och mest givande inslaget. Vi tackar givetvis för detta positiva omdöme.

Fotevikens Museum organiserade hela uppläget kring Vikingabyn och ett stort antal volontärer anslöt, både som enskilda såväl som i olika vikingagrupper. Ett flertal försäljare bland volontärerna kunde också noteras där man bjöd ut kvalitetsvaror som var kopior med rötter i det nordiska kulturarvet. Försäljningen var för de flesta mycket god varför även den näringslivsinriktade delen uppenbart fick ett positivt gensvar av besökarna.

Ett tiotal vikingatält bildade själva miljön kring vikingabyn. Förutom dessa, samt andra mera renodlade marknadstält,





arrangerades olika aktiviteter för speciellt besökande barn. Här fanns pilbågsskytte, dragkamp, yxkastning, hästridning och olika kroppsliga lekar.

Fotevikens Museum och AmaProf stod för utspisning av de ca 25 vikingar, volontärer såväl som museianställda, som deltog i arrangemanget. Förutom frukost bjöds på en äkta vikinagtida gryta med kött och rotfrukter. Grytan kokades under flera timmar i ett stort vikingakärl av järn, en kopia av ett av kärnen från Osebergaskeppet ca 834 e.Kr. Denna matlagning och denna gryta väckte många besökares intresse men att äta innehållet i järngrytan var, till stor besvikelse bland några, endast förbehållet vikingar, dvs volontärer såväl som fast anställda.

Åtta historiska föredrag hölls för publiken under de två dagarna. Dels berättades det om "Myten om den skånske vikingakrigaren", dels berättades det i klosterkyrkan från 1150-talet om nunneklostrets historia. Alla föredragen väckte stort intresse. Åhörare fanns givetvis även bland volontärerna som på detta sätt fick lära sig mer om bakgrunden till det som intresserar dem i deras egenskap av s.k. reenactors.

